



Onderzoeksresultaten duurzaam ouderschap

5 februari 2019

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	2
2. Rechte tellingen	3
Duurzaam Ouderschap	3
3. Onderzoeksverantwoording	15
Toponderzoek	16

1. Samenvatting

Op vraag "1 Heeft u zelf beloftes aan uw kinderen gemaakt bij de geboorte?" antwoordt 57% van de respondenten: "Nee".

Op stelling 2 "Het is een goed idee als ouders afspraken op papier zetten over de beloften die ze willen maken naar het kind" antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal".

Op vraag "3 Op welk moment(en) moeten ouders volgens u in aanraking komen met zo'n ouderschapsbelofte?" is het meest gekozen antwoord (48%): "Ze hoeven niet in aanraking te komen met een ouderschapsbelofte".

Op vraag "4 Wat is er volgens u nodig om te zorgen dat ouders de belofte (vrijwillig) invullen?" is het meest gekozen antwoord (45%): "Bekendheid rondom de ouderschapsbelofte".

Op stelling 5 "Ouders moeten gemotiveerd worden om een dergelijke belofte in te vullen" antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".

Op vraag "6 Welke tip zou u aan het project Duurzaam Ouderschap willen geven. Wat zou een andere manier zijn om vervelende gevolgen te verminderen?" antwoordt 61% van de respondenten: "Weet niet".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP DeLoopHelmond, waarbij 140 deelnemers zijn geraadpleegd.

2. Rechte tellingen

Duurzaam Ouderschap

In de gemeente Helmond loopt het project Duurzaam Ouderschap waar gewerkt wordt aan het verminderen van vervelende gevolgen voor kinderen bij echtscheidingen en relatieproblematiek. De aandacht in het project ligt op preventie en op afstemming in de keten. Hier is de samenwerking met het gemeenschappelijke doel waarin ze elkaar aanvullen in expertise. Een uitwerking van het project is de Persoonlijke Ouderschapsbelofte die ontwikkeld is op basis van de internationale rechten van het kind. De vijf beloftes die ouders doen: 1. Wij beloven jou dat je in een liefdevol gezin opgroeit. Wij zullen aandacht besteden aan onze band met jou, onze partnerrelatie en de sfeer in huis. 2. Wij beloven jou dat wij ons actief inzetten voor jouw opvoeding. Wij zullen je begeleiden en de zorg voor jou op de eerste plaats zetten. 3. Wij beloven jou dat wij rekening houden met jouw ontwikkeling en talenten. Wij zullen goed kijken naar wat bij jou past en wat jij graag wilt en wij zullen zorgen voor gepast onderwijs. 4. Wij beloven jou dat je veilig opgroeit. Wij zullen geen geweld gebruiken, niet lichamelijk en niet geestelijk. We zullen je niet betrekken in mogelijke conflicten en jou met respect behandelen. Wij zullen erop toe zien dat anderen dat ook doen. 5. Wij beloven jou dat wij beiden aanwezig blijven in jouw leven. Wij zullen elkaar als ouders daarin de ruimte geven, ook als er grote veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als wij zouden gaan scheiden.



Op vraag "1 Heeft u zelf beloftes aan uw kinderen gemaakt bij de geboorte?" antwoordt 57% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk de volgende belofte(s):

- 1
- 3
- Alle bovenstaande
- Bij de kinde
- Dat ik altijd voor ze zal blijven zorgen (2x)

- Dat ik hen altijd zal beschermen
- Dat ze een goed leven gaat krijgen beter dan die van mij
- Doop
- Ervoor zorgen dat ze een goede opvoeding krijgen
- Huwelijksbelofte
- Ik zal voor je zorgen.
- Ja precies zoals bovenstaand vermeld
- Mijn belofte was een sterke hoop die voor mij net zoveel inhield als een belofte. Ik hoopte intens dat ik een bijdrage kon leveren aan het geluk van mijn kind dat wij ongevraagd hier op de wereld hebben geplaatst.
- Naar eer en geweten voor een goede opvoeding zorgdragen.
- Nr.1 en2
- Opvoeding geven
- Studie, rijbewijs bij niet roken, gelukkig groot worden.
- Veilig en gelukkig opgroeien
- Volgens het katholieke geloof
- Voor ons zelf, dat we altijd voor ze zullen zorgen. (3x)
- Zal je altijd steunen
- Ze altijd op me kunnen rekenen

Toelichting

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Ja, namelijk de volgende belofte(s): | <ul style="list-style-type: none"> • Hoe kun je iets beloven als er zich 3 levens (ouders en kind) ontvouwen? Naar mijn idee kun je dan alleen maar heel sterk hopen dat je doel/ doelen verwezenlijkt worden in de opvoeding. |
| Nee | <ul style="list-style-type: none"> • 40 jaar geleden was dat een vanzelfsprekendheid. • Afspraken maken was niet van mijn tijd .Daarbij weet je niet hoe het kind zich ontwikkeld • Dit is geen belofte, dit is je verantwoordelijkheid. • Ik vond het een wereldwonder en hoopte dat ze in goede gezondheid oud mochten worden • In de trouwbelofte gedaan als wij kinderen mochten krijgen. • In de zeventiger jaren was zoiets volgens mij nog niet zo concreet aan de orde. Het was toentertijd misschien wel erg vanzelfsprekend dat je je gezamenlijk inzette voor elkaar en het gezin; bij ons was dat tenminste zo (en is dat nog steeds zo). Overigens hoe maak je bij de geboorte al afspraken met kinderen? Dit kun je hoogstens als ouders samen c.q. ten opzichte van elkaar doen, want een kind krijgt er dan natuurlijk niks van mee!!! • Op papier zetten? Je trouwt ook tot de dood ons scheidt. Stelt toch ook niets voor tegenwoordig! • Ruim 4 decennia geleden hebben we ons daar geen gedachten over gemaakt , we gingen uit van het positieve. • Was toen geen sprake van ook al waren er toen ouders die slecht voor hun kinderen zorgden |
| Weet niet | <ul style="list-style-type: none"> • Nee, ze waren genest en zijn dat nog steeds. |



Op stelling 2 “Het is een goed idee als ouders afspraken op papier zetten over de beloften die ze willen maken naar het kind” antwoordt 33% van de respondenten: “(zeer) mee eens”. 28% van de respondenten antwoordt: “(zeer) mee oneens”. Het meest gekozen antwoord (34%) is: “Neutraal”.

Toelichting

- Zeer mee eens**
- Beloftes naar aanleiding van een scheiding deze op papier zetten. En je daar dan ook aan houden
 - Zou goed zijn als ze die ergens in huis zouden ophangen zodat ze er aan herinnerd worden
- Mee eens**
- Als je besluit om kinderen te krijgen moet het een vanzelfsprekendheid zijn dat je je uiterste best doet om ze goed op te voeden met normen en waarden. vroeger kreeg je kinderen zonder besluit, nu worden ze gepland.
 - Net zoals dit gebeurd bij een huwelijk zou er bij geboorte ook een soort overeenkomst moeten worden aangegaan
- Neutraal**
- De opvoeding is iets waar je voor verantwoordelijk bent als je kinderen neemt, dit hoeft je niet vast te leggen.
 - Denk dat het heel normaal is als je een kind krijgt dat je ze een goede opvoeding geeft.
 - Het geeft misschien wat zekerheid om dichterbij je doel te blijven. Maar als de neuzen niet meer dezelfde kant op staan heb je aan een belofte op papier waarschijnlijk niets.
 - Ik heb altijd al gedacht dat dit eigenlijk al plichten zijn voor de wet zonder dit op papier te zetten.
 - Om zo vroeg al beloftes te maken die je door omstandigheden later gewoon niet kunt waarmaken.
 - Onze generatie vond het vanzelfsprekend om het beste voor je kinderen te willen. Ik vind het dan ook best wel raar dat dit tegenwoordig op papier vast gelegd moet worden
 - Op papier zetten is iets anders als er wat mee doen.

- Op zich leuk idee om later terug te lezen of om aan herinnert te worden. Maar willen we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? Een goede ouder zijn en je kinderen gelukkig maken

Mee
oneens

- Beloftes kun je niet altijd waar maken en zodoende schep jij niet vervulbare verwachtingen
- Het staat natuurlijk iedereen vrij om dat te doen, Maar wat is een "stuk papier" heden ten dage nog waard. Het wordt net zo snel verscheurd als dat het wordt opgemaakt. Volgens mij is het gewoon een stuk mentaliteit en moraliteit en verantwoordelijkheid om als ouders "alles' voor je kind(eren) te doen wat mogelijk is om ze een goede toekomst te geven en daarmee/daarbij respectvol naar elkaar en je kind(eren) om te gaan.
- Iedere ouder weet toch wat er van ze verwacht wordt als ze kinderen nemen.
- Ik vind dit alleen een goed idee als ouders er zelf voor kiezen, of als er over de rechten/situatie van een kind moet worden nagedacht omdat er problemen zijn.
- Liefdevol opvoeden is geen belofte, dat is houden van. Beloftes kun je alleen breken als je er een lijstje aanhangt.
- Men hoort dit gewoon te doen.
- Niemand kan in de toekomst kijken

Zeer mee
oneens

- Dit hoeft je niet op papier te zetten, is vanzelfsprekend als je kinderen krijgt.



op vraag "3 Op welk moment(en) moeten ouders volgens u in aanraking komen met zo'n ouderschapsbelofte?" is het meest gekozen antwoord (48%): "Ze hoeven niet in aanraking te komen met een ouderschapsbelofte".

Ander moment, namelijk:

- Al voor je van plan bent om kinderen te krijgen.
- Als het kind er klaar voor is
- Als het nodig is
- Als je een belofte wilt doen aan je kinderen, moet je daar over nadenken voordat je er aan begint!
- Als ze aan een kinderwens gaan denken zou de ouderschapsbelofte al in hun hoofd moeten zitten.
- Bij 1 jaar drukte achter de rug
- Bij mediator/ scheidingsadvocaat
- Bij vermoedens van slecht ouderschap
- Het kind de afspraken ook kan begrijpen
- Het lijkt mij hier al over na te moeten denken alvorens je aan kinderen begint
- In overleg
- Na een eventuele scheiding
- Tijdens de verkeringstijd
- Tijdens de zwangerschap maar ook daarna.
- Vanaf 16-18 jaar
- Verplicht stellen bij een scheiding als men kinderen heeft
- Voor dat men überhaupt begint aan kinderen
- Voor het moment dat er kinderen komen
- Voorafgaand aan de beslissing om kinderen te nemen
- Zo vroeg mogelijk, voor de geboorte of conceptie zelfs al.

Toelichting

- De kunst is om niet belerend over te komen, maar een bewustwording op gang te brengen.
- Een ouder moet altijd het beste met het kind voor hebben, zonder daarvoor ook maar 1 letter op papier te zetten
- Er zou aan alle toekomstige ouders informatie gegeven moeten worden over de rechten van het kind. Dit zou via de huisarts of verloskundige kunnen gebeuren.
- Het is normaal, dat je dit samen (ouders) afspreekt en ook nakomt als je kinderen neemt.
- Het zit IN je c.q. is vanzelfsprekend om zonder een stuk papier.....enz. (zie hiervoor)
- Hoe moet de grote belofte die je samen hebt afgesproken inhoud geven als de ander niet meer de weg samen wil of kan afleggen. Wat helpen al deze beloftes!
- Ik heb vraagtekens bij de waarde van een ouderschapsbelofte. Als die echter wordt ondertekend denk ik dat dit zo vroeg mogelijk moet in de zwangerschap dus al tijdens de gesprekken met de verloskundige
- Waar moet men zich mee. Ouders die opvallen omdat er tijdens die periode al iets aan de hand is dient men te verwijzen naar het bureau voor opvoeding.



op vraag "4 Wat is er volgens u nodig om te zorgen dat ouders de belofte (vrijwillig) invullen?" is het meest gekozen antwoord (45%): "Bekendheid rondom de ouderschapsbelofte".

Anders, namelijk:

- Beloftes moeten altijd vrijwillig zijn. verplichte beloftes werken niet.
- Continuïteit, op 'n laag pitje
- Gewoon doen wat je beloofd hebt
- Gewoon doen.
- Heeft geen nut
- Ik vind het normaal dat de ouders goed voor hun kinderen zorgen
- Mededogen leren en 'leren weten' wat liefde is
- Niet nodig
- Opvoeding
- Verloskundige/ arts/ consultatiebureau
- Wat je ook doet; het gaat naar mijn mening niet werken.

Toelichting

- Ik denk dat de moeilijkheid niet zit in het al dan niet verplicht laten invullen van een papier. Het NALEVEN daar komt het op aan! Het is goed dat men zich door het invullen/ laten invullen van een formulier misschien meer bewust is van het feit dat het niet niks is om een kind op de wereld te zetten. Maar zoals het tegenwoordig gaat; doelen op de lange termijn blijken vaak niet haalbaar. Niet zonder ouderschapsbelofte en niet met ouderschapsbelofte, vrees ik.
- Nogmaals het staat iedereen vrij om dat te doen.....enz. Uiteraard kan een verloskundige, kraamhulp of misschien de huisarts wel wijzen op dit fenomeen, maar dan houdt het ook wel op, wat mij betreft. Het staat natuurlijk ook maatschappelijke/hulpverlenende instanties vrij dit fenomeen in zijn algemeenheid onder de aandacht van de mensen/maatschappij te brengen.



Op stelling 5 “Ouders moeten gemotiveerd worden om een dergelijke belofte in te vullen” antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".

Toelichting

- Zeer mee eens**
- Kan op elk moment en elke leeftijd dus mooi opschrijven en ergens ophangen
- Mee eens**
- Maar afdwingen werkt niet.
- Neutraal**
- Er is in NL al beteutteling genoeg
 - Ieder kind is heeft een eigen persoonlijkheid dus beloftes kunnen nóóit voor alle kinderen gelden.
 - Ik begrijp dat er gezocht wordt naar de beste oplossing voor het kind maar als ouders samen hun probleem al niet kunnen overzien en oplossen dan zullen ze dat wel kunnen voor hun kind dat gemangeld wordt in die problematiek?
 - Ik vraag me af of een dergelijke belofte werkelijk het verschil maakt bij bijvoorbeeld een echtscheiding. Is een dergelijke belofte dan wat waard?
 - Zie hiervoor. Het kan geen kwaad, maar het nut van een stuk papier als zodanig ontbreekt. Je kunt elkaar alleen maar aanspreken op moraliteit enz. Zie verder ook hiervoor.
- Mee oneens**
- Als je ouderschap pretendeert dan vind ik het logisch dat je je daarnaar gedraagt.
 - Bij de verantwoordelijkheid als ouder zijn dit zaken die er altijd bij horen. Als ouder heb je nu eenmaal deze verantwoordelijkheid. Anders niet aan beginnen.
 - Moeten constant gemotiveerd ZIJN ! (niet worden ...)

- Zeer meeenens
- Bij veel ouders zijn de genoemde beloften vanzelfsprekend en uitgangspunt voor hun omgang met een kind. Het is niet nodig om van het invullen een (morele) verplichting te maken. Het is alleen nuttig om dit soort beloften te bespreken in een situatie waarin het fout loopt. Ik vind het nogal betuttelend om iedereen te willen motiveren.
 - Wat een onzin; elke ouder heeft het van nature uit goed voor met zijn kind. Soms komen er situaties voor dat het anders loopt in het leven; situaties die niemand voor mogelijk heeft gehouden bij het verwekken van het kind

Naast de Persoonlijke Ouderschapsbelofte zijn er ook andere manieren om vervelende gevolgen te verminderen bij echtscheidingen of relatieproblematiek.

6 Welke tip zou u aan het project Duurzaam Ouderschap willen geven. Wat zou een andere manier zijn om vervelende gevolgen te verminderen? (n=120)

Andere manier, namelijk: (39%)

- Alle kinderen zijn verschillend en men weet ook niet in wat voor vriendenkring ze terecht komen
- Als je een kind op de wereld zet, dan ben je verantwoordelijk voor dit kind. Deze stelling overall communiceren.
- Als je er niet voor wilt zorgen en het beste met hen voor te hebben gewoon NIET aan kinderen beginnen!!!!
- Als je kinderen krijgt is een goede gewoonte er heel goed en liefde vol voor te zorgen
- Als je start en dan al bedenkt wij zouden wel eens kunnen gaan scheiden dan moet je niet eens aan kinderen beginnen
- Als ouder moet je voor je kind zorgen daar maakt die
- Beloften regelmatig met elkaar herhalen
- Bij scheiding duidelijk afspraken op papier en die nakomen
- Bij scheidingen licht dit al moeilijk laat staan bij er een vechtscheiding. En wat als een van de ouders komt te overlijden?
- Bij trouwakte of partnerregistratie
- Bijv. jaarlijks een thema wijden/publiceren rondom dit fenomeen voor algemene bekendheid. Hierin praktijkvoorbeelden verwerken, geanonimiseerd.
- Breng t luchtig. Niet als iets verplichts. Dat je zoiets doet voor je kind.
- Dat het bij de meeste gezinnen een vanzelfsprekendheid is dat ouders samen goed voor hun kinderen zorgen
- De maatschappij wat socialer maken.
- Denk vooraf na over de consequenties als je kinderen neemt. De relatie is dan geen vrijbrief meer om zomaar te stoppen
- Een huwelijk moet je van af het begin aan werken, dus een gelofte heeft geen zin. Als het tegen zit NIET direct scheiden.
- Eerder signalen signaleren en hierop maatregelen nemen
- Financiële gevolgen !
- Geen
- Geen ouderschap. Gewoon niet aan kinderen beginnen.
- Geen woorden maar daden
- Gezinscoaching b.v.
- Het gezin aan te pakken en gezamenlijk de opvoeding laten beginnen...
- Het moment daar zijn dat het samen met het kind bespreekbaar. Maken
- In wijkhuizen en op scholen bijeenkomsten houden voor ouders. In dagbladen, wijkkrantjes regelmatig herhalen.
- Juist jongeren informeren wat ze van hun ouders mogen verwachten. Bekendheid hulplijnen indien men met vervelende gevolgen wordt geconfronteerd.
- Leer (toekomstige) ouders om goed met elkaar te communiceren over het omgaan met elkaar
- Leer ze Nederlandse normen en waarde!
- Meer aan dacht bij trouwen of samen leefings
- Meer betrekken wat er in 2019 speelt

- Meer ruimte voor vaders in co ouderschap
- Op deze manier wordt ouderschap een zakelijke overeenkomst. Tevens wordt nu de indruk gewekt dat dat dit vervelende gevolgen bestrijdt? Zorg ervoor dat ouders de mogelijkheid blijven krijgen om goed te zorgen voor kinderen
- Ouders een spiegel voorhouden dat ze een gezamenlijk kind hebben en dat beide partijen elkaar hierin de ruimte moeten geven. Een kind houdt van beide ouders en hoeft geen keuze te maken.
- Praat met mensen die een werkend gezin op de wereld hebben gezet zonder beloftes op papier; papier is geduldig!
- Praten praten en nog eens praten
- Praten praten ongeemotioneerd
- Respect naar elkaar
- Tijdens periode van zwangerschap
- Van te voren afspraken maken
- Veel praten over en met de kinderen
- Volledig overbodig
- Voor ons is dit een onzinnig project, zit hier overheidsgeld in>>
- Voorlichting, begeleiding
- Vreedzaam uit elkaar gaan.
- Wat een onzin project
- Wees reëel
- Zie toelichting

Weet niet (61%)

Toelichting

- Andere manier, namelijk:
- Er zijn veel mogelijkheden om welwillende ouders te begeleiden en te ondersteunen. Helaas is tegen onwil geen kruid gewassen en geen formulier te bedenken.
 - Gezins-/familieproblemen zullen er altijd wel blijven en wellicht steeds meer komen in de huidige maatschappij en bij de huidige maatschappelijke vraagstukken en problemen. De maatschappij vraagt misschien wel te veel van veel mensen, met alle gevolgen van dien voor elk individu en dus zeker ook voor partners en gezin. Naast het aanpakken van "het kwaad" bij de wortel, nl. maatschappelijke voorlichting in brede zin, is het opsporen en signaleren van mogelijke problemen in een zo vroeg mogelijk stadium van groot belang. Iedereen kan daarbij een rol spelen van individu, tot school, (sport)vereniging, huisarts/medische wereld en sociaal-maatschappelijke en hulpverlenende instanties aan toe. Signaleren is EEN, maar daarna acteren is TWEE. Ik heb het idee dat het vooral schort aan het gecoördineerd acteren van de partijen die signalen ontvangen. Samenwerken en creëren van uiteindelijk EEN loket van waaruit sturing en actie uitgaan ter zake het oppakken van signalen en het benaderen van de personen in kwestie. Multidisciplinaire benadering met voor de "probleemgevallen" ook nog eens een vrijblijvend "bod" om zich bijvoorbeeld vrijwillig te melden werkt voor deze categorie mensen niet (meer); het werkt alleen maar verwarring en nog meer een beweging van terugtrekking/in je schulp kruipen in de hand. GROTE (politieke) DISCUSSIE in dit kader blijft natuurlijk; " | wie zal dat betalen zoete lieve.....enz.

Weet niet

- Ouders moeten bij tegenslag niet te snel de hakken in het zand zetten maar af en toe over hun eigen schaduw heenstappen.
- Zie 5 alle kinderen zijn anders en je weet nooit hoe de ontwikkeling en vriendenkring wordt.
- Men behoort dit gewoon te doen.
- Opvoeden is een morele verantwoordelijkheid, gelukkig liggen die voor vele al verankerd door de opvoeding die ze van thuis uit hebben meegekregen. Daar ligt de basis voor de opvoeding van de eigen kinderen, echter bemoeienis en sterk sociaal maatschappelijke maar ook commerciële beïnvloeding doet een hoop mensen twijfelen of ze wel aan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het ouderschap. Soms is bemoeienis nodig, maar over het algemeen is zijn er genoeg vangnetten in binnen eigen kring die de opvoeding van kinderen makkelijker maken.

3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek	:	TIP DeLoopHelmond
Onderwerp	:	Duurzaam Ouderschap
Enquêteperiode	:	25 januari 2019 tot 04 februari 2019
Aantal respondenten	:	140
Foutmarge	:	6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Aantal vragen	:	7
Gemiddelde duur invullen van enquête	:	2 minuten en 45 seconden
Rapportagedatum	:	5 februari 2019
Totaal aantal panelleden	:	785

Toponderzoek

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het **raadplegen van meningen**. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze **professionele en flexibele** medewerkers hebben **interesse** voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een **transparant** inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.

Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en het overheidspanel Overheid in Nederland.



Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst

www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.